

# Hummelstadscouter reser på storläger

I Hummelstad har sedan lång tid tillbaka funnits en stor och verksam kår av scouter ansluten till Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Kåren har sitt "basläger" vid Hummelstads före detta skola och medlemmarna kommer förutom från Hummelstad även från bygderna runtomkring. Kåren har i dag cirka 60 medlemmar och en stor och initiativrik ledarskara, där huvudparten bär namnet Thellman.

En stor del av kårens verksamhet de senaste två åren har gått ut på att med olika verksamhet samla ihop pengar för att kunna delta i ett världsscoutläger i England. Det har varit skiftande verksamheter. De större scouterna har röjt skogsplanteringar vid Risebo och anordnat pappersinsamling, medan de mindre sålt lotter och julkort, allt för att förstärka reskassan. Man har också fått bidrag av olika storlek

från Bernadottefonden, S N F-distriktet, Hallingebergs Dansgille med flera. Det som sedan har felat har mamma och pappa fått släppa till för var sin telning.

På torsdags morgonen den 26 juli gick starten för den här önskeresan från Hummelstad skola i den nyaste av bussar som Kraftbolaget har, målad med Spårö Båk och S:t Gertruds kyrka. Originellt!

Yngve i Gunnebo var förare av det stora ekipaget som de unga resenärerna disponerar under hela Englandsresan. Med från starten i Hummelstad var 19 scouter och fem ledare och sedan tillkom ytterligare 20 ungdomar från en scoutkår i Lönneberga och Vena.

Ledarna som skulle ha hand om alla dessa ungdomar är Kavin, Mats och Roy Thellman samt Ingela Astvall och Rolf Karlsson.

Efter övernattnig i Danmark fortsätter man till Zeebrugge i Belgien för en åtta timmars nattlig färjeöverfart till Felixtore i England, där man är framme lördag morgon.

Den 28 juli börjar det internationella storlägret med 6 000 scouter från 30 nationer vid ett stort slott som heter Chartsworth i Derbyshire. Från den fjärde augusti, då lägret slutar och till den nionde augusti är varje deltagare gäst hos en engelsk familj som också har ett barn med på lägret.

Sista veckan blir det fyra dagars turistande i London och sen tror jag säkert att det är skönt att få åka hem till mor, far och småsyskonen.

Hummelstadscouterna är att gratulera!, för nog är det väl en drömräsa de får vara med om i så unga år.

THORSTEN BÄCKMARK



Så såg det ut när scouterna med ledare gav sig iväg från Hummelstad skola tidigt på torsdagsmorgonen.