

# Hummelstads scouter på sportlovsläger



Hummelstads NFS scouter hade sportlovsläger i Hummelstads fritidsgård under tiden 18–21 februari. Här berättar hjälpledare Camilla Nielsen och Fredrik Astvall själva om sportlovsläget.

## Söndagsvandring

Christer Wessman, Börje Carlsson och jag var ute och tittrade efter ett bra ställe för måndagens eldgropar och även en bra plats att sätta upp ett vindskydd på.

Vi gick runt på ett kalhygge och letade i skogskanterna och fann några lämpliga ställen. Börje tyckte att de i framkanten av hygget var bäst.

Så vädrade Christer kaffedoft och vi vände hemåt till skolan igen.

FREDRIK ASTVALL

## Måndag 19 februari

Vid halv tio tiden på förmiddagen tvingade de stränga ledarna ut oss i vildmarken. Redan efter två steg var vi vilse. Ledarna brydde sig emellertid inte om våra högljudda protester utan skickade iväg oss med Fredrik Astvall i täten.

När vi nu kommit riktigt vilse föste Fredrik upp oss på en bergknalle, där vi satte oss att vänta på ledarna.

Börje förklarade hur vi skulle genomföra primitiv matlagning. Några grävde gropar, endel samlade bränsle och andra letade stenar. Så småningom brann det tre fina eldar i tre mycket välgjorda eldgropar.

Börje bestämde efter en stund att vi skulle ut och göra grillpinnar. Just som vi kommit ut i skogen och börjat leta efter lämpliga grillpinnar skrek Börje att det var samlings. Han visade hur man täljer till en stekspade och ett längre skaft till stekpannan utav "gåvor från naturen", som han sa.

Vi fick grilla korv till lunch, och efter det fick vi börja med den primitiva matlagningen. Vi

lade en bit fisk tillsammans med skivad potatis, lite lök, några tomatkivor och krydda efter behag, i folie som vi vek ihop runt om. Dessa små paket av folie fick ligga med lock över i groparna på varma stenar i ungefär en timma.

Under tiden fick Börje för sig att vi skulle försöka göra röksignaler, vilket gick rysligt dåligt. När maten var färdig åt vi upp den och sedan fick vi äntligen börja plocka ihop våra saker och försöka hitta tillbaka genom vildmarken till skolan.

Efter många om och men kom alla tillbaka.

## Tisdag 20 februari

På förmiddagen hade vi patrullscouter ANT, information om alkohol narkotika och tobak, och juniorerna tovade.

Gunilla, Börje, Conny och Alf tågade iväg med oss i patrull. Vi blev sen uppdelade i två grupper.

Gunilla och Conny pratade om olika sorters tobak. Börje och Alf pratade om alkoholens baksidor. Som avslutning bjöds vi på alkoholfritt vin. Det var ganska gott faktiskt.

På eftermiddagen gjorde vi allt möjligt, vi började med att tova. Sedan fick vi trycka tröjor, spela turneringar, sy shorts med mera.

Senare på kvällen hade vi talangtävling. Vann gjorde framförandet av Trull som mimade och dansade.

Efter talangtävlingen gav vi oss åter ut i vildmarken för att göra ett lägerbål.

## Onsdag 21 februari

Idag vaknade jag av att Christer Wessman ruskade på mig. Han fyllde 16 "bast" och blev grattad vid frukosten.

Efter frukosten satte vi igång med speltturneringar. Senare på förmiddagen fick vi fika och sedan började vi med städningen.

Äntligen fick vi åka hem till våra egna mjuka sängar...

CAMILLA NIELSEN