

# IOGT-veteran avtackad

Louis Landquist har avtackats efter 33 år som ordförande i IOGT-NTO Logen Hummelstad. Louis har varit medlem sedan logen startades 1938 och har mycket att berätta.

Logen Stjärnan (IOGT) startade hösten 1938 på initiativ av Josef Landquist, Louis Landquists far. Övriga loger i grannskapet hjälpte till med starten och en ny Godtemplarloge (den internationella benämningen) hade bildats.

Louis Landquist som då var 22 år minns bygdens lite skeptiska undran över logens budskap om nykterhet och dess arbetssätt med speciella ceremonier som inte var helt öppna för utomstående. Men under åren som gått har logens arbete med nykterhet och ungdomsverksamhet (Hummelstad NSF-Scouter) blivit ett naturligt och mycket uppskattat inslag i bygden och logen engagerar i dag över 80 personer (scouterna inräknat).

## Speciell ritual

Mötena hölls efter en speciell ritual och både inre- och yttrelogevakter fanns till hands vid inträde i möteslokalen så att inte ritualen onödigtvis stördes eller bröts. I dag finns inte lika stikta ceremonier kvar.

Eftersom ingen egen lokal fanns lånade de 25 medlemmarna skolan. Logens högste ansvarig var logedeputerad, som skötte kontakten med övriga loger, en post som innehades av Josef Landquist, Titeln logetemplare motsvarade ordförande. Louis Landquist blev tidigt vice logetemplare och har sedan haft flera uppdrag inom rörelsen. 1963 fick han uppdraget som logetemplare och i år när han avgick har Louis under 33 år oavbrutit skött uppdraget.

## Ögon tårades

När Louis Landquist på logens årsmöte, i Brotorp, lämnade över uppdraget och ordförandeklubb till Karin Tellman lämnade han också kvar en bit av sin själ. Stämningen var stark och flera ögon tårades i den högtidliga stunden.

Blommor och ett standar med minnesplakett överlämnades. Inge Johansson höll tacktalet, där han tog upp hur betydelsefullt Louis Landquists arbete varit för att gruppen levt kvar som en egen loge i Hummelstad, hur Louis Landquist med sitt engagemang inspirerat till att hålla ihop och jobba vidare även när uppslutningen inte varit så stor.



Inge Johansson överlämnar logens standar och tack till Louis Landquist som lämnar ordförandeposten i IOGT-NTO-logen i Hummelstad efter 33 år. Foto: Mia Pettersson

## Engagemanget avtog

Louis Landquist minns själv att 60- och 70-talen var en tid då engagemanget i nykterhetsrörelsen avtog starkt.

Karin och Alf Tellman blev medlemmar på 80-talet.

– De har gnistan och intresset

att driva rörelsen vidare in i 2000-talet. Därför känns det riktigt och hoppfullt att lämna över ordförandeskapet för logen till Karin, och till Alf ansvaret för scouterna, säger Louis Landquist.

## Gymnastik

Logen började tidigt med sitt ungdomsarbete och Louis berättar hur romerska ringar inköptes och hängdes upp utomhus och vid Kogarens strand träffades ungdomarna i logen för att gymnastisera.

En annan aktivitet var teater, men det stora genombrottet för ungdomsverksamheten kom 1946 i och med scoutrörelsen. Louis Landquist var på distriktsmöte i Kalmar när en delegation begärde företräde, in kom en skraddare Öberg iklädd kortbyxor och skjorta med halsduk och med honom sex stycken pojkar.

## Scoutkår

Det var inte bara deras utseende utan vad de berättade som Louis fastnade för och när han reste hem var han fast besluten att starta en scoutkår i Hummelstad.

Louis Landquist var då 30 år och han samlade några intresserade ungdomar, bl a Åke Elstrand, Ingmar "Impe" Gustavsson, Kjell Johansson, Yngve "Yngve Mjolk-John" Karlsson, Charles Kullberg, Sune Lundgren och Vollmar "Volle" Pettersson, och de hade sina träffar hos varandra och sina aktiviteter i skogarna runt Hummelstad.

## Första tågresa

1947 när de åkte på sitt första läger (till Dalsed i Dalsland) hade de blivit många fler i kåren och tio stycken av scouterna följde med, för flera av dem var det inte bara deras första läger utan även deras första tågresa.

Grabbarna utrustade sig med varma kläder och filtat packat i kassar, tält lånades och Louis snickrade en lägerlåda för gemensam köksutrustning och de gav sig av på friluftsliv.

När Louis Landquist ser tillbaka på åren inom logen och scoutrörelsen tycker han att det känns bra och det är med glädje han minns och berättar om äventyr och händelser.