

Blommor till jul



Glatt överraskad blev 23-åriga f. chauffören John Lind, Hummelstad, när han fick en vacker julbegonia av Hummelstads Röda Kors. Överlämnarska är fru Ulla Thyrsson.

Hummelstads Röda kors har tagit som tradition att varje år uppvakta ortens åldringar med en julblomma. Och inneslutna i denna omtanke är även de pensionärer som flyttat till Ekkliden i Ankarsrum. Ca 40-talet julblomster blev det i år för damerna Greta Gustavsson, Ulla Thyrsson, Elsa Hallén och Ester Johansson att dela ut under sin rundtur. Ett litet gemyttligt och uppskattat preludium till julen i Hummelstad och Ekkliden.

Röda korsbasar i Hummelstad gav 1.400 kr

Hummelstads Röda korsrote höll på fredagskvällen sin sedvanliga försäljning i Hummelstads skolas barnbespisning. Det blev som vanligt en god uppslutning av bygdens folk och totalt med försäljning av de skänkta auktionälsstren, servering och lotterier gav kvällen det goda resultat 1.400 kr. Inledningsvis hälsade ordf. fru Greta Gustavsson välkommen och hon vände sig då främst till kvällens unga gäster, Hummelstads scoutkår, som sedan underhöll med ett knippe svängiga sånger som rönte stor uppskattning. Efter denna trivsamma inledning följde det obli-

gatoriska kaffet före auktionen där köpman Assar Johansson skötte klubban. Med tanke på den fart han fick på budgivningen, så fann han tydligen auktionistjobbet som ett trevligt avbrott i julhandelsbrådskan och han blev även hjärtligt avhurrad för sin medverkan.



Kassören i Hummelstads Röda Kors fru Ulla Thyrsson har all anledning att vara nöjd med resultatet av basaren.

Efter auktionen gavs det tillfälle att meditera över sina ev. inrop över en portion ostkaka och avslutningsvis tackade fru Greta Gustavsson alla som genom sin medverkan vid försäljningen bidragit till det goda resultatet, alla som skänkt gåvor av alla de slag, scouterna som förhöjt stämningen med sin sång och kvällens auktionist för hans goda jobb. Hon framhöll även att Röda korsroten tidigare i höst sänt 1.000 kr till de nödlidande i Biafra och hoppades att man nu genom denna välvilja skulle bli i tillfälle att hjälpa ytterligare där nöd förekommer.

Helghälsning i Hummelstad



Hummelstadsroten av Svenska Röda Korset har som mångårig tradition att varje år till jul överlämna en julblomma och Röda Korsets helghälsning till ortens äldre. Det gäller inte bara de som bor på orten utan även de som vårdas på sjukhus eller ålderdomshem får en julbegonia.

Tidningen var med när makarna Astrid och Erik Andersson, Kvistrum fick en julhälsning framförd av fru Ulla Pettersson, Hummelstad.

50 kr för julost i Hummelstad

Hummelstads Röda Korsrote har sedan 35 år tillbaka haft som tradition att varje höst anordna en bazar med försäljning av de alster som dels Röda Korsmedlemmarna själva knäpat ihop och dels skänkts av allmänheten. Trots att orten är liten har resultatet av försäljningen ökat för varje år och när man på fredagskvällen åter inbjöd till denna årliga attraktion i skolans bespisningslokal noterades rekordsumman 1.452 kr som resultat av försäljning, servering och lotterier. Det hela inleddes med att fru Greta Gustavsson hälsade alla välkomna varpå makarna Stina och Helmer Ljungqvist visade en serie underbart vackra bilder från Kana-

rieöarna.

Nog för att vi har ett underbart förvinterväder även här hemma i Sverige, men det var nog ändå många som kände en dragning åt södern med all grönskan och det blåa havet när de tittade på bilderna trevligt kommenterade av fru Stina.

Efter servering av kaffe följde så försäljningen och som vanligt var det köpman Assar Johansson i Hummelstad som skötte utbudet. Nog för att han är van att bjuda ut varor men följde nu inga prislistor utan lyckades få sin roparskara att trissa upp priserna till nivåer som inte hör till dagsprisläget. Givetvis fanns det julostar i olika storlekar och topp-

priset här blev 50 kr vilket motsvarar ett kilopris på över 30 kr. Hembakade stora och rejäla jullimpor gick över tian och för de många stickade och på annat sätt tillverkade textilalstren blev det också höga bud innan klubban föll.

Ja, så kom då den traditionella ostkakan och lika traditionsenligt avslutades kvällen med Du gamla du fria.

Det blev ett resultat långt över vår förväntan säger fru Greta Gustavsson som å sin Röda Korsrotens vägnar gärna vill rikta ett varmt tack till alla givare och alla andra som på olika sätt dragit sitt strå till stacken.

Cal



Många ville pröva sin lycka på något av lotterierna och fru Inger Johansson hade ingen svårighet att få köpare till lotterna.

Bra resultat av försäljning hos Hummelstads Röda Kors



Äldst och yngst på Röda Korsbasaren i Hummelstad. Fru Alva Lülja, som i många år varit med om att ysta begärliga auktionsostar och 2-årige Mattias Johansson som för första gången i sitt unga liv upplever en basar. Osten ser fin ut tycker Mattias, men en färggrann jultomte lockar även ett barnaöga

Ett mycket bra resultat blev det av den försäljning som Hummelstads Röda Korsrote inbjudit till på fredagskvällen. Många hade samlats i Hummelstads skolas samlingslokal och totalt med försäljning, servering och lotterier gav kvällen 1.861 kronor. Det är ett resultat som man är mycket nöjd med inom Röda Korsroten,

säger fru Greta Gustafsson. Pengarna kommer som ett välkommet tillskott för Röda Korsets hjälpsamhet. Bl. a. kan nämnas att Röda Korset i Hummelstad även i år kommer att uppvakta alla äldre, sjuka och ensamma på orten med en julblomma. En åtanke vari man även innesluter de som finns på åldersdomshem

eller annan vårdplats.

Försäljningen på fredagskvällen inleddes med en andaktsstund ledd av predikant Rudolf Pettersson, Brantestad, och sedan kaffet serverats följde försäljningen med Assar Johansson som klubb-skötare. Flera hemystade ostar fanns och här höll sig kilopriset på drygt 40 kronor.

Röda Korset i Hummelstad gav pensionärer blommor



Hummelstads Röda Korsrote har som mångårig sed att till varje jul hälsa alla pensionärer inom sitt verksamhetsområde God Jul och överlämna en vacker blomma. Så

även 1973 och ca 50-talet pensionärer uppvaktades på söndagen.

Det var inte bara pensionärer bosatta på orten utan även de som finns på ålderdomshem eller vårdas på annan plats blir ihågkomna.

På bilden får Carl Dahlström, Lilla Brotorp, Hummelstad, besök av RK-damerna Gun Nilsson och Britta Hemmingsson som överlämnar en "Flitig Lisa" som julhälsning.

Hemystad ost omtyckt produkt i Hummelstad

Hummelstad Röda korskrets hade på fredagen sin sedvanliga försäljning i skolan med gott utbyte. Auktion, kaffesamkväm, lotterier gav fina 3.967 kronor. Årets resultat var nära 1.000 kronor bättre än förra årets begivenhet.

Efter välkomsthälsning och ett uttalat tack till alla goda bidragsgivare och köpare av ordföranden Greta Gustavsson drog Assar Johansson igång auktionen som hade många lockande alster och matvaror. Hemystad ost är en omtyckt vara och här låg medeltalet på 100 kr stycket. En

trasmatta gick bort för 110 kr, jullöpare ca 100 medan ostkakor kostade mellan 25 och 30 kronor. Rödakorsförsäljningen var välbesökt med omkring 75 intresserade.

Lucia hos logen

Logen Stjärnan har haft en Lucia-festlighet i skolan som lockade ett 70-tal besökare. Lucia var Kristina Johansson som med sitt följe spelade upp en uppskattad tablå. Dans kring granen, kaffesamkväm och lottförsäljning tillhörde. De som arbetat med arrangemanget för luciatablån var Ebba Karlsson och Laila Karlsson.



Assar Johansson höll säkert i klubban när Hummelstads Röda kors hade sin försäljning.

Sju säckar barnkläder från Hallingeberg

Inte mindre än sju säckar med barnkläder har Hallingebergs Röda Korskrets gjort under vintern. Dessa kläder samt filter, virkade och stickade, har nu packats i säckar av folk från de olika rotarna. Dessa kläder kommer nu att sändas till katastrofförrådet i Halmstad, där de lagras för kommande behov.

De tre rotarna inom kretsen, har under vintern samlats och sytt kläder till barn, från spädbarn och uppåt fjorton-årsåldern.

Kretsen har också sålt knappor för aktionen "En miljon träd" och 200 stycken nya

träd svarar kretsen för i Afrika. Dessutom har man beslutat att sända 4.000 kr i kontanter till Er- itrea.



Foto: Bo Sällberg

Gunvor Nilsson, kassör i kretsen, och Ulla Pettersson, rotekassör, var två av de femton i Hummelstad skola som packade barnkläder. Även Emilia Ovinder hjälpte till.

6.738 kr på auktion i Hummelstad



Vad får jag för hemosten? frågar Assar Johansson. 145 kronor hördes ett rop. Goda bud tänker nog Ulla Petersson som sitter vid kassaskrinet.

I Hummelstads nyrenoverade skola (inre renovering) hade Röda korsroten i samhället på fredagen sin årligen återkommande auktion som nu gav 6.738 kronor i utbyte. Ett varmt tack till alla goda givare och köpare vill här ansvariga uttala.

Ovanligt mycket folk (drygt 100-talet) hade samlats i den gamla skolan när fru Greta Gustavsson välkomnade. Efter kaffe med hembakat bröd startade så auktionen med Assar Johansson vid klubban och där alla skänkta alster i hemarbetets tecken fick god åtgång. Nämnas kan att en trasmatta (2,5 meter) gav 300 kr, en hemost (2,5 kg) 250, dukar 100-150, limpor 60-70, ostkakor 30-35 kr per styck för att nu ta några rop ur högen.

Det var alltså en givande kväll för Hummelstads Röda korsrote som för första gången sedan den

inre renoveringen av samhällets gamla skola kommit till stånd var samlad tillsammans med en stor allmänhet. Sedan kommunen bidragit med material har frivilliga krafter gjort ett mycket bra arbete med målningar och tapetseringar bl.a. Att en tidsenlig samlingshall också är av nöden i Hummelstad syntes inte minst på fredagen då över 100-talet av samhällets och bygdens innevånare var på benen. Närmast i programmet för skolan eller samlingslokalen står Pyssekväll och Lucia-festlighet.

HUBERT FRISK

”Vad får jag för påsen?”

82-12-06

Hummelstad-auktion inbringade 8.100 kr

Fredagens auktion i Hummelstads gamla skola med Hummelstads Röda korsrote som arrangör samlade cirka 100 besökare. Resultatet i pengar blev 8.100 kronor och det var betydligt mer än vid tidigare års auktioner.

Assar Johansson höll i klub-

ban och han klubbade bort alla välgjorda hemarbeten, bröd och andra matvaror. Vad sägs om en hemystad ost på 1,6 kg för 220 kr, limpa 60, ostkakor 40-45, hemvävt örngott 75, duk 75, liten vepa 60 kr bl.a. Första pris vid dragningen på det stora lotteriet ett påslakanset vanns av Elsa Hallen. Hum-

melstad.

Nämnas skall att det var Gunvor Nilsson som välkomnade till den största samlingen på mycket länge i Hummelstads skola, samt att kaffe med dopp serverades innan själva auktionrandet tog vid. Till alla goda givare och köpare framfördes ett varmt tack.



Vad får jag för påsen? 10 kronor har jag där.. Ungefär så lät Assar Johansson när han på fredagen auktionerade i Hummelstads gamla skola. Och bra affärer gjorde han.

9.237 kronor vid auktion i Hummelstad



8412 10

Foto: Hubert Frisk

Röda korsauktionen i Hummelstad i full gång med Assar Johansson som rutinerad utropare.

En av årets mera populära samlings i Hummelstad är när Röda korset har sin traditionella höstauktion i skolan. Då går folk man ur huse i Hummelstad med omnejd och så gjordes även på fredagskvällen när cirka 100-talet i alla åldrar var på plats när ordf. Claes-Göran Thorell välkomnade. I en inledning redogjorde han för situationen i Etiopien och han tryckte på att numera kommer hjälpsändningarna fram. Bara det är ett gott skäl till ett bra resultat i kväll. Han nämnde också om att Hallingebergs Röda korskrets under året insamlat och skänkt 21.200 kr till humanitär verksamhet fördelat på: Etiopien 5.000, Libanon 4.600, Katastroffonden 7.000 och

Röda korsets riksinsamling 4.600 kronor. Av detta har Hummelstads-roten bidragit med 8.300.

Så då till själva auktionen där auktionisten Assar Johansson hade många utrop att göra av saker och ting i olika former och material och allt var skänkt av goda givare och inköptes nu av goda köpare. Hemost är populärt att ropa in och här rörde sig ostarna i prisklassen 230 kronor. Nämnas kan också att en trasmatta gick bort för 310 kronor. Det skall heller inte förglömmas att alla priser till lotterierna var skänkta. Vid den totala sammanräkningen framkom sedan den goda siffran 9.237 kronor vilket ansågs som ett gott resultat.

Fredagen den 5 december 1997



Fyra aktiva damer i Hummelstads Röda korsrote är Gunvor Nilsson, Ulla Pettersson, Margit Kling och Irene Johansson.
Foto: Lena Pettersson

Julförsäljning i Hummelstad

Hummelstad Röda korsrote har haft julförsäljning. Ett 70-tal hade kommit till fritidsgården där kyrkoherde Claes-Göran Thorell inledde med en kort andakt. Han informerade också om Röda korsets aktuella upprop om hjälp till Ryssland. Av de 13 500 kronor som auktionen, kaffeserveringen och lotterierna inbringade beslutade man skänka 5 000 kronor till Rysslandskampanjen.

